



IN DIT NUMMER:

- **Thema-avond NPV IJsselmuiden en Kampen**
- **Taboe abortusgesprek doorbreken**
- **Vanuit het bestuur**
- **Digitale media**
- **Rik: een heerlijke Hollandse puber**
- **Wat is goed? Medische ethiek voor elke dag**
- **Vacature Vrijwillige Thuishulp en Bestuurslid**
- **Gastles 'Vrijwillig dichtbij'**

Thema-avond **NPV IJsselmuiden en Kampen**

Elk jaar organiseert de NPV twee openbare bijeenkomsten rondom een thema. De NPV richt zich op de beschermwaardigheid van het leven in het begin van het leven tijdens het leven en aan het eind van het leven. De eerstvolgende thema-avond behandelt het begin van het leven... Het leven van een ongeboren, maar levend mensje. Of is het tijdens het leven, bijvoorbeeld dat wat het kindje of de moeder ervaart. Of wilt u meer weten over wat het kindje meemaakt aan het einde van het leven. Een diverse en interessante avond!

Voor wie?

Leden en vrijwilligers van de NPV. Maar natuurlijk ook iedereen die overtuigd is van de beschermwaardigheid van het leven. Of denkt u na over: 'Wanneer begint het leven?', 'Wat is het ongeboren leven?', 'Wat is een abortus?' Of komen er vragen na het overwegen of meemaken van een abortus op je af als hulpverlener, ambtsdrager en andere belangstellenden. Wij ontmoeten u graag.

Het maakt niet uit of u jong, oud bent. Ook mensen uit Kampen of andere woonplaatsen van harte welkom. Kortom ... een leerzame avond voor iedereen!

D.V.-woensdagavond 18 oktober 2017 bent u welkom in Hervormd Centrum 'De Zaaier' aan de Dorpsweg 38 in IJsselmuiden. Vanaf 19:30 uur is er koffie of thee met koek. Opening om 19:45 uur. Bent u nog niet eerder naar een NPV-bijeenkomst geweest, dan heten wij u ook hartelijk welkom! We zien uit naar uw komst!

Woensdag 18 oktober 2017

Tijd	Inloop 19.30 uur Opening 19:45 uur
Locatie	Hervormd Centrum 'De Zaaier'
Adres:	Dorpsweg 38
Plaats:	IJsselmuiden

Taboe abortusgesprek doorbreken



"Ik juich het maatschappelijk debat over abortus en de aandacht voor ongewenste zwangerschappen toe. Al was het maar om het taboe te doorbreken," schreef de directeur van Rutgers in september 2016. Een belangrijke uitspraak die we onderschrijven

als Schreeuw om Leven, al is zijn insteek anders dan de onze. Hij pleit ook voor complete en neutrale voorlichting. Ook hiermee zijn wij het eens. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder. Van complete en neutrale voorlichting op websites van abortuscentra is echter steeds geen sprake. Niemand legt in begrijpelijke termen uit hoe na dertien weken een abortus in zijn werk gaat. Met man en macht wordt in de media geprobeerd om abortus zo positief mogelijk neer te zetten.

Een abortus zou veilig zijn in Nederland, maar dat geldt niet voor het kindje. Het kindje overleeft de abortus nooit. Negatieve gevolgen? Die schijnen er niet te zijn. Iemand die psychische problemen krijgt na een abortus had deze waarschijnlijk daarvoor ook al. Zo promoveerde minister Schippers abortus op basis van het onderzoek van mevrouw Dithuijzen. Abortus is de keuze van de vrouw, zo wordt verteld. De realiteit is anders. Veel vrouwen doen een abortus onder druk van de partner of omgeving. Elke werkdag worden er 120 zwangerschappen afgebroken. Dat zijn vier klaslokalen per dag, een grote basisschool per week.

Het taboe rondom abortus lijkt inderdaad te breken. Steeds meer vrouwen vertellen over hun abortuservaring, de druk, de pijn, het verdriet, hun geheim, het gemis en hun schuldgevoelens. Op D.V. 18 oktober hopen mijn vrouw en ik samen iets te vertellen over de actuele ontwikkelingen en praktijk voorbeelden die bij onze hulpverlening 'Er is Hulp' dagelijks binnen komen. Van bijvoorbeeld vrouwen die voor hun kindje hebben gekozen, ondanks moeilijke omstandigheden. Of vrouwen die enorm onder druk gezet zijn tot een abortus, of meisjes van 14 en 15 jaar die ongewenst zwanger zijn... Sinds de invoering van de abortuswet zijn er al meer dan 1,2 miljoen abortussen uit gevoerd. Er lopen dus heel veel vrouwen rond met een geheim, misschien schuld gevoel, verdriet, enzovoort.

Reserveer deze avond in uw agenda.

Kees & Anne-Mieke van Helden
stichting Schreeuw om Leven

SCHREEUW
om Leven

Digitale media

Steeds meer communicatie gaat digitaal. De NPV-IJsselmuiden laat ook via socialmedia en internet haar boodschap laten horen, maar de zorg voor de naaste vraagt nu al veel aandacht van de huidige bestuursleden. Er gebeurt heel veel en we zouden graag meer daarover willen informeren. We zijn daarom op zoek naar enthousiaste en gedreven vrijwilligers. Heb jij de juiste antenne voor nieuws en wil jij op jouw manier bijdragen aan de zorg voor het leven? Neem dan contact op één van de bestuursleden of laat een berichtje achter op de www.npvkampen.nl.

Vanuit het bestuur

De mens wil maar wat graag geloven dat ons leven maakbaar is en het liefst zo... dat wij kunnen bepalen hoe het leven zich ontwikkelt. Dat wij iets van onszelf erin kunnen leggen, iets kunnen verbeteren of bijsturen. We zien dit terug in de evolutietheorie; de gedachte dat de mens een verbeterde diersoort is. En bij Plato, die omschreef de mens eens als een tweebeinig dier zonder veren. En de Franse filosoof La Mettrie noemde de mens een vernuftige constructie van verplaatsbaar loodgieterswerk.

De mens als dier of machine is onaanvaardbaar als u met Psalm 8 gelooft dat de mens maar „een weinig minder dan de engelen” gemaakt is. Naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis geschapen.

Binnen de christelijke ethiek wordt wat het mensbeeld betreft teruggerepen op Psalm 139: „Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben (...) Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien.” Daarom is een abortus, een zwangerschapsafbreking zo desastreus: er wordt een relatie tussen God en een menselijk leven in de knop afgebroken. Tijdens de huidige kabinetsformatie is het een thema. De beschermwaardigheid van het leven..of de aanval op het leven. De verschillen tussen de politieke partijen zijn groot vanwege de uiteenlopende mensbeelden, die leiden tot een uiteenlopende kijk op zwangerschap en abortus.

Toch is er hoop! Demissionair minister Schippers zei in een interview in het Nederlands Dagblad (31-12) dat zij het abortuscijfer naar beneden wil krijgen: „Abortus is geen verkapt anticonceptie.”

Dit past bij wat de andere partijen in hun programma's schrijven. Volgens ingewijden kan het aantal abortussen in Nederland met een derde worden teruggedrongen, onder meer door alternatieven voor een abortus nadrukkelijker te bespreken. Deze alternatieven komen nu niet altijd aan bod in keuzegesprekken. Een ander middel is begeleiding op maatschappelijk, psychisch en praktisch niveau, door onafhankelijke organisaties. Voor het leven!

Het leven is niet maakbaar. Wel kunnen we het beschermen. Daarvoor hebben we vrijwilligers nodig die ons daarbij helpen. Voelt u ook pijn als u geconfronteerd wordt met kindermoord, de aanval op het leven gegeven door onze Schepper. Vraag dan om kracht van boven, kom over en help ons!

Op onze thema-avond 18 oktober willen we samen met u over nadenken over abortus. Wat betekent het voor het kind, de moeder, de familie, ons land, het leven en ook de behandelaar. Want zoals Jezus aan het kruis vergeving schonk aan de moordenaar naast hem, is er ook hoop voor al die Herodessen die dagelijks vele kinderen in de moederschoot van het leven beroven.

Ik zie ernaar uit u te ontmoeten en samen vanuit Bijbels perspectief na te denken over een thema wat ons raakt.

Hartelijke groet namens het bestuur.
Erik Bruggink



Rik: een heerlijke Hollandse puber



Zaterdag 17 juni was het groot feest in huize Van den Noort. Zoon Rik werd 14 jaar. Een bijzonder moment. Want kort na zijn geboorte verwachtten de artsen dat hij niet lang te leven had.

Rik kwam 14 jaar geleden 's avonds in Zwolle via een keizersnee ter wereld. Die middag hadden zijn ouders na een echo te horen gekregen dat ze een kind met spina bifida, ook wel een open rug verwachtten. De gynaecoloog vertelde dat de opening onderaan zat. Dat zou kunnen betekenen dat de handicap en de uitval redelijk gunstig zijn.

Omdat in Zwolle niet de benodigde specialistische zorg kon worden geboden, werden Rik en zijn moeder overgeplaatst naar Groningen. Daar was een speciaal spina-bifidateam.

Normaal gesproken wordt een open rug binnen 24 uur operatief gesloten vanwege infectiegevaar. Ook plaatst men meestal gelijk een drain omdat een open rug vaak samengaat met een waterhoofd. Helaas was het sluiten van de rug bij Rik niet mogelijk omdat zijn wervelkolom in een hoek van 90 graden naar buiten stond. Zijn ouders: "Ze vertelden ons dat wij afscheid zouden moeten nemen van onze lieveling. Dat bericht gaf onbeschrijflijk veel verdriet voor het hele gezin. We probeerden hem allemaal nog zoveel mogelijk vast te houden en te knuffelen. Rik lag op zijn zijde op een dik kussen. Dat kussen met Rik erop gaven we aan elkaar door. Rik zelf onderging dit allemaal heel rustig. Hij leek weinig pijn te hebben en lag heerlijk ontspannen te slapen.

Volgens de coördinerend arts hadden zulke kinderen hooguit drie maanden te leven. 'Maar zover laten wij het niet komen', zei zij. Volgens het team leed Rik ondragelijk veel pijn, niet alleen aan zijn rug, maar ook hoofdpijn, door de vochtophoping in zijn hoofd. Maar dat ervoeren wij als ouders niet zo. Rik sliep heerlijk en krijste niet van de pijn.

Omdat de artsen en verpleegkundigen ervan overtuigd waren dat Rik niet lang meer zou leven, vroegen wij of wij Rik mee naar huis mochten nemen, zodat hij thuis kon sterven. De coördinerend arts raadde dit af, het zou te traumatisch zijn. Daarna vroegen wij of Rik dan naar Zwolle kon worden overgeplaatst. Daar was echter geen plek.

Toen stelde de arts voor om de pijnmedicatie te verhogen. Rik zou ondragelijke pijn hebben. Van de zwaardere pijnstillers die Rik kreeg, raakte hij zo versuft dat hij zijn flesje niet meer leegdrank. Daarom vroegen we 's avonds aan de zuster of ze weer over wilde stappen op paracetamol. Zij vond dit prima. Toen we echter de volgende morgen weer in het ziekenhuis kwamen, werden we opgewacht door een hele boze coördinerend arts.



Door te vragen om minder pijnstilling hadden wij haar vertrouwen beschaamd. We moesten onmiddellijk met Rik het ziekenhuis verlaten. Nu was er opeens wel plek in Zwolle! Bij het vertrek zei de arts nog: 'Als hij onderweg doodgaat, moet je niet schrikken hoor, want er is toch niets meer aan te doen.'

Nadat Rik een weekend in Zwolle had gelegen, mocht hij naar huis in zijn eigen wiegje! Inmiddels kregen wij van andere ouders die ook een kind met een open rug hadden het advies om voor een second opinion naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen te gaan. Daar zei de arts: 'Neem hem maar mee naar huis en kijk maar hoe hij het doet. Op dit moment is behandelen niet mogelijk. Ik geef hem vijftig procent kans om te overleven.'

Spoedig hierna kreeg Rik pijn in zijn hoofd, omdat hij een waterhoofd ontwikkelde. Hij was twee maanden oud toen er een drain werd geplaatst. Toen hij anderhalf jaar oud was, werd in Nijmegen zijn rug gesloten. Hierna zijn er afwisselend in Nijmegen en Zwolle nog een aantal operaties uitgevoerd. Steeds spaarde de HEERE op wonderlijke wijze en gaf Hij herstel.

Voordat Riks rug werd gesloten, hebben we met hulp van de NPV een aangepaste levenswensverklaring opgesteld. Dit werd door de medische staf zeer op prijs gesteld. En de verklaring bevindt zich nog steeds voorin het medisch dossier in Zwolle en Nijmegen. Terug naar Rik. Tuurlijk heeft hij zijn beperkingen. Hij is volledig rolstoel gebonden, moet zichzelf katheteriseren en hij wordt gedarmspoeld. Maar hij is een gezellige Hollandse puber en hij wordt in zijn omgeving gewaardeerd.

Wat is goed?

Medische ethiek voor elke dag

- Wil ik een 20-wekenecho?
- Wil ik mijn organen na mijn dood afstaan?
- Wil ik nog gereanimeerd worden?
- Die behandeling die de arts voorstelt, is die echt nog zinvol in mijn situatie?

Wat is goed? Het zijn vragen waar we vroeg of laat tegen aanlopen. De ene keer meer bewust dan de andere keer. De ene keer is het probleem of de vraag waar we voor gesteld staan ook indringender en ingewikkelder dan de andere keer.

Vragen op het terrein van medische ethiek vinden we vaak ingrijpend en ingewikkeld. Waar vind je antwoorden? Wat zegt de Bijbel? Er spelen zoveel belangen en er zijn zoveel factoren die meegewogen moeten worden.

Wat is goed? pretendeert geen kant-en-klare antwoorden te geven. Door informatie en uitleg te geven bij tal van medisch-ethische onderwerpen wil *Wat is goed?* de lezer helpen bewust te worden en antwoorden te vinden op situaties en vragen die zich elke dag in de praktijk kunnen voordoen.

Het boek kost 15,- (ledenprijs 12,50). Het boek is verkrijgbaar via Ellen van Dieren, de secretaresse van de NPV-IJsselmuiden. e-mail: ijsselmuiden@afdeling-npvzorg.nl

Nieuw



Vacature Vrijwillige Thuishulp en Bestuurslid

De NPV komt al meer dan 30 jaar op voor de zorg voor het leven. De NPV gelooft dat het menselijk leven een gave is van God en dat het menselijk leven in elke fase bescherming verdient. De NPV geeft haar missie 'zorg voor het leven' op drie manieren gestalte: door persoonlijk advies, door praktische thuishulp en door beleidsbeïnvloeding.

Met name het advies, de contacten met kerken, de beleid beïnvloeding houdt niet op bij de IJssel. Tot onze grote vreugde zien we ook steeds meer mensen uit Kampen op onze avonden. In goed overleg met het landelijk bureau is besloten om het werkgebied van NPV-IJsselmuiden uit te breiden naar de gehele gemeente Kampen.

Dat betekent niet dat we gelijk de NPV-thuishulp kunnen gaan aanbieden in Kampen stad. Ook al is het wel onze wens om óveral waar behoefte is aan zorg vanuit bijbels perspectief hierin te voorzien. Op dit moment hebben we voldoende hulpvragen om alle 60 vrijwilligers een taak te geven. Uiteraard kunt u wel direct al gebruik maken van onze landelijke consultatie helpdesk!

Ook komend jaar zullen wij ons voornamelijk richten op het informeren, ondersteunen en organiseren van thema-avonden. Voor het juiste evenwicht en om ons werk in de gemeente Kampen voortvarend op te kunnen pakken zijn we per direct op zoek naar twee vrijwilligers die eventueel als bestuurslid willen meewerken om de beschermwaardigheid van het leven uit te dragen. Het betreft hierbij enerzijds een aanvulling en anderzijds invulling van een ontstane vacature in het huidige bestuur.



Bestuur NPV-IJsselmuiden

- **Voorzitter**
Erik Bruggink
e-mail: e.bruggink@verbruggen.nl
- **Secretaresse**
Ellen van Dieren-Kosters
telefoon: 038 - 3334685
e-mail: ijsselmuiden@afdeling-npvzorg.nl
- **Penningmeesteres**
Klazien de Vries
- **2e Voorzitter**
Maarten van der Hoek
- **2e Secretaris**
Agnes Vaandering
- **Portefeuillehouder VTH**
Anita Bouma-Stoel
- **2e Portefeuillehouder VTH**
Vacature



NPV-thuishulp

- **Coördinatoren**
Corrie van den Berg
Ria Kaashoek
Jenet Klooster



- **Werkgroep**
Ina van der Linde

Voor hulpvragen zie www.npv-ijsselmuiden.nl. Uiteraard kunt u ook e-mailen naar: thuishulp-ijsselmuiden@afdeling-npvzorg.nl, of bellen naar **06-55 80 07 46** tussen 9.00 en 10.00 uur.

Gastles 'Vrijwillig dichtbij'

Groep 8b van de School met de Bijbel 'het Visnet' in Grafhorst heeft bezoek gehad van de NPV.

NPV op de basisschool, hoezo?

Ook jonge vrijwilligers zijn belangrijk! Er is wat verteld over het werk van de NPV en de Vrijwillige Thuishulp. De groep 8-ers kregen vervolgens een opdracht: 'Doe zelf vrijwilligerswerk. Dat kan een praatje zijn, een spelletjes spelen of wat licht huishoudelijk werk.' Om wat gemakkelijker 'binnen te komen' kregen ze een goodiebag over de NPV en een plantje om weg te geven.



Na een week is dit alles even kort nabesproken. We hoorden positieve verhalen. De leerlingen hebben gemerkt dat mensen blij worden als je tijd voor ze hebt en je hulp aanbiedt. 'Het is gewoon leuk om vrijwilligerswerk te doen, je wordt er blij van.' Als bedankje kregen de leerlingen een eigen goodiebag met wat informatie, een pen, een sleutelhanger e.d. én wat lekkers... De NPV denkt er over na om deze gastlessen ook op andere basisscholen in de buurt te geven.

Helpt u mee?

We zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om een of meerdere gastlessen te geven. Het is mooi en leuk om te doen! Mail Maarten voor info of opgave:

mavdhoek@hotmail.com

Twee leerlingen hebben hun ervaring opgeschreven...

Samen met Annet en Hester ben ik bij mijn oma Van de Weerd geweest. We kwamen binnen en ze vond het héél erg gezellig en leuk dat we kwamen. We gaven het tasje met foldertjes en het bloemetje, dat vond ze aardig! Ze kende de NPV al. Ze zegt zelfs dat ze het eerste NPV lid was.

Wat hebben we gedaan? Er was niet echt wat te doen, dus hebben we gezellig gekletst over de NPV en nog van alles.

Ik ga nog vaker naar mijn oma om gewoon gezellig te kletsen. Het was leuk voor haar, maar ik vond het zelf ook leuk!

Groetjes, Eliene van Dalfsen

Ik ben bij mij oma geweest. Ze wonen helemaal in Nunspeet. Ik gaf het tasje en zei 'dit is van de NPV'. Ik heb verteld wat de opdracht was, dat we naar iemand toe moesten gaan en het tasje geven en helpen (vrijwilligerswerk doen). Ik vroeg wat ik moest doen. Ik mocht stofzuigen en bloemen water geven. Mijn oma was er erg blij mee. Ik vond het leuk om dit voor mijn oma te doen.

Groeten, Thomas van de Kolk